



Even bijpraten...

Beste ouders en verzorgers,

De laatste schooldag van dit kalenderjaar. Ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie. Prettige kerstdagen en een geweldig 2024!

Wij kijken terug op een mooie laatste schoolweek. De kinderen hebben een prachtige kerstviering neergezet, we hebben lekker samen gegeten en we ronden vandaag rustig af. Geniet van de vrije weken en tot volgend jaar!

Vriendelijke groet,
Inger

Avondvierdaagse verplaatst

De avondvierdaagse is verplaatst naar 10 t/m 13 juni. Onze studiedag in juli is bewust op de vrijdag na de avondvierdaagse gepland, omdat kinderen dan erg moe zijn. We verplaatsen deze studiedag dus een week, zodat hij weer na de avondvierdaagse is. De studiedag van 7 juni wordt verplaatst naar **14 juni**.



Kalender

28 december Juf Anneke jarig

15–26 januari Toetsweken

7 juni ~~Studiedag~~—alle kinderen vrij

14 juni Studiedag—alle kinderen vrij

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage voor de activiteitencommissie liet even op zich wachten i.v.m. een vernieuwde aanpak. Dit jaar is het noodzakelijk dat alle kosten van alle activiteiten geïnd worden dus ook activiteiten zoals de wandelvierdaagse. Niet iedereen zal meedoen aan de activiteiten, maar samen zullen we de kosten dragen. Hierdoor kan elk kind deelnemen aan de activiteiten. Via een betaalverzoek bij deze nieuwsbrief zal de bijdrage geïnd worden. Het eerste bedrag is 25 euro en in april zal een volgend betaalverzoek worden gedaan van 25 euro. Voor kinderen in groep 7 en 8 hoeft dit jaar alleen de eerste termijn betaald te worden. Zij gaan niet op schoolreisje en hebben kosten gemaakt voor schoolkamp.

De penningmeester van de AC is Guy Fijn. Met vragen kunnen jullie hem mailen op: aczwijssenschool@gmail.com.

Kolom1	Kolom2	Kolom3	Kolom4	Kolom5	Kolom6	Kolom7	Kolom8	Kolom9	
begroting		2024							
	per kind								
inkomsten									
groep 1tm 6 (114x)		45	4617	90% betaald					
groep 7,8 (48x)		30	1296	90% betaald					
totaal inkomsten			5913						
uitgaven									
schoolreisjes			3195	groep 1,2, (39x)	195	groep 3,4 (34x)	1360	groep 5,6 4(41x)	
wandelvierdaagse	130 deelname		650					1640	
voetbal			100						
bevrijdingsloop	100 deelname		250						
korfbal			100						
activiteiten ac									
	boekenweek		100						
	sint		850						
	carnaval		100						
	eind feest		100						
	koningspelen		75						
	musical		150						
	kerst		150						
	overige		100						
totaal kosten begroot			5920						

En verder...

Zinvolle brainstormavond nieuw Kindcentrum Reevedelta

Wat zien ouders graag terug in ons onderwijs en opvang? Hoe zorgen we voor een duurzaam kindcentrum en hoe betrekken we de samenleving bij ons onderwijs? Hoe geven we identiteit in het kindcentrum een plek en wat is precies identiteitsrijk? Wat hebben de kinderen nodig en hoe sluiten we aan bij de wensen uit de wijk?

Al deze onderwerpen en meer kwamen maandagavond 11 december voorbij tijdens een brainstormavond van Aves over het nieuwe Kindcentrum Reevedelta in Kampen. Ouders, onderwijscollega's en betrokkenen uit de kinderopvang, sport- en cultuursector gingen met elkaar in gesprek. Iedereen dacht en droomde mee over de ideale leer- en leefplek voor de kinderen uit Reeve. Met aandacht voor de wensen van nu, met oog voor de toekomst en vanuit verbinding.

Er werden interessante gesprekken gevoerd en inspirerende ideeën kwamen op tafel. Kindcentrum Reevedelta bouwen we graag letterlijk en figuurlijk samen met haar omgeving. Deze brainstormavond was meer dan een prachtige start!

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Kindcentrum Reevedelta, meld je dan aan via: <https://forms.office.com/e/ym0NZBem1T> of neem een kijkje op <https://www.aves.nl/kindcentrum-reevedelta>.



Mgr. Zwijsenschool
Samen leren voor het leven

Kerstgroepen in het Stadsmuseum Vollenhove

De titel van de kerstgroepen-expositie in het Stadsmuseum in Vollenhove is “De Kerstgroep, grenzeloos mooi”

Van 9 december 2023 tot en met 7 januari 2024 kan men genieten van deze sfeervolle kerstgroepentoonstelling in het Stadsmuseum te Vollenhove. Deze expositie bestaat uit een paar honderd groepen en groepjes kerststallen van een klassieke tot een moderne stijl, welke zijn gemaakt van vele diverse materialen. Hier is te zien hoe het aloude kerstverhaal overal ter wereld op verschillende manieren wordt uitgebeeld. Er zijn dan ook sfeervolle kerstgroepen te zien vanuit vele landen.

De kerstgroepen zijn dit jaar afkomstig uit de collectie van Karin de Wit uit Amersfoort en van Jan van Hulst uit Krimpen a/d IJssel. Zij verzamelen al jaren en zijn lid van de vereniging “Vrienden van de Kerstgroep Nederland”.

Bewoners in de binnenstad van Vollenhove zullen hun kerststallen en kerstversieringen weer achter de ramen plaatsen, dit zorgt voor een sfeervolle aanblik van de binnenstad, waardoor Vollenhove evenals voorgaande jaren “kerststallen-stad” wordt.

Een bezoek aan Vollenhove en het stadsmuseum is in deze periode zeker de moeite waard en een leuk uitje in de kerstvakantie. Naast koffie en thee met iets lekkers is er ook chocolademelk, tosti en soep te verkrijgen. Voor de kinderen is er een fotospeurtocht.

Van 9 december 2023 t/m 7 januari 2024 is het Stadsmuseum dagelijks geopend. (Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten, Tweede Kerstdag geopend) Openingstijden: 13.00 uur tot 17.00 uur (dagelijks)

Toegang: -volwassenen €5,-

-kinderen van 8-12 jaar €2,-

(Donateurs en museumjaarkaarthouders krijgen €1,- korting op de entreprijs)

Website: www.chcvollenhove.nl

9 december 2023 t/m 7 januari 2024

Dagelijks geopend 13.00 - 17.00
1^e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten

STADS
museum
VOLLENHOVE

EXPOSITIE

DE KERSTGROEP
Grenzeloos mooi!

Bisschopstraat 36 - 8325 BC Vollenhove - www.chcvollenhove.nl

Vieringen rondom KERST



Gezinsviering

**24 december
om 17:00**

Kindje Wiegen

**26 december
om 10:00**

**Kinderviering
Drie Koningen**

**7 januari
om 10:00**

Vieringen zijn in Buitenkerk in Kampen

Voor vragen of aanmelden voor onze nieuwsbrief
mailt u: kndkampen@gmail.com

Volg onze Facebookpagina - Kindervieringen Kampen
voor meer informatie



Dat wordt wat!...

Ouderbrief bij Trefwoord

Thema 2-3 (8- 26 januari 2024)



Dat wordt wat!... Een nieuw jaar

Vaak gaan mensen vol goede voornemens het nieuwe jaar in, in de verwachting dat het ditmaal wel zal lukken. Er spreekt vertrouwen uit. Wij wensen u een goed nieuwjaar. Kinderen en volwassenen hebben het vermogen om een beeld te vormen van wat wenselijk is, maar nog geen realiteit. We beseffen dat je er vaak iets voor moet doen, of laten.

Het Trefwoordthema in de komende weken luidt: Dat wordt wat!... Er spreekt een positieve verwachting uit. We willen kinderen laten geloven in mogelijkheden, op de drempel van een nieuw kalenderjaar. Zulk vertrouwen is belangrijk, vooral in een wereld waarin een hoopvol perspectief niet altijd voorhanden is en de verleiding groot om je te laten verlammen met het dodelijke idee dat 'het toch nikst wordt'.



Geloven dat het kan

In de Bijbelverhalen bij dit thema vertelt Jezus in beelden hoe onze wereld mooier en rechtvaardiger kan worden. Hij schetst een hoopvol perspectief van het Rijk Gods dat al begonnen is, ook al is het niet altijd te zien.

Het is soms moeilijk om daarin te blijven geloven. Het vraagt iets van ons. Jezus vertelt heel concreet met voorbeelden uit het alledaagse leven van zijn tijd hoe dat werkt. Heb je geduld als de vijgenboom nog geen vruchten draagt? Ga je aan de slag met het geld dat jou is toevertrouwd, of verstop je het uit angst dat het niet zal lukken?



onderwijs
bureau
meppel

Hoe kijken we naar onszelf en naar de wereld?

Neem je de moeite om iemand echt te leren kennen, in plaats van af te gaan op je vooroordeel? Zie je vooral de belemmeringen of geloof je in de mogelijkheid om te groeien als mens? Levensbeschouwing is de bril of de lens waardoor je naar de wereld kijkt. De Bijbelverhalen bij dit thema willen ons laten kijken door de bril van geloof en vertrouwen.

Juist voor kinderen is het zo belangrijk dat ze bevestigd worden in hun vertrouwen dat ze er mogen zijn, dat ze al iemand zijn. En het helpt wanneer je mild kunt zijn als het even niet gaat zoals gehoopt.

Dat wordt wat!...

Of twijfel je nog? Ook dat is menselijk. In dit thema verkennen de kinderen waarom mensen soms twijfelen of iets wel goed komt. Of dat iets soms anders wordt dan ze zich hadden voorgesteld. Ook dat kan onverwacht hoopvolle perspectieven geven.

We willen de kinderen laten ontdekken dat geloven in de mogelijkheden van je zelf en van anderen kan bijdragen aan een positieve en hoopvolle verwachting. Onze wereld en wij mensen hebben dat nodig.

