



Even bijpraten...

Beste ouders en verzorgers,

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over het idee van een ouder voor een kast met gratis boodschappen; van ouders voor ouders. We vinden dit een prachtig initiatief waar we graag een plek voor bieden. In de gang bij de ingang aan het plein staat een kast. Alles in deze kast is gratis; de boeken en de boodschappen. Kan je bruikbare houdbare producten missen, zet ze hier neer. En zit je een maand krap bij kas, pak dan gerust.



Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

Inger

Kalender

17 april	Bevrijdingsloop
17 april	Schoolreisje groep 1 en 2
18 april	Schoolreisje groep 3 t/m 6
19 april	Presentatie ateliers
24 april	Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk werk 8.30—9.30
26 april	Koningsspelen (zie pagina 3)

En verder...

Showtime in de plusklas!

De afgelopen weken hebben de kinderen bij de Plusklas gewerkt aan het thema 'Powerlab'. Hierbij zijn 3 skills/vaardigheden geoefend: experimenteren, bewust zijn van kwaliteiten en durven doen. De kinderen hebben zelf een kermis spel ontworpen. Ze moesten hierbij denken aan spelregels, puntentelling, een naam en de organisatie van hun showtime. Het eindproduct was een presentatie hiervan voor hun klasgenoten. Het was een geslaagde dag!



Waarom een plusklas?

Kinderen die iets nieuws leren gaan door een **leerkuil**. Dat is een denkbeeldige kuil waarin je iets nieuws gaat leren en denkt 'dit lukt me nooit', je misschien wel op wil geven, door leert zetten en uiteindelijk iets nieuws leert.

Sommige kinderen halen uit het gewone aanbod te weinig uitdaging en begeleiding om dagelijks door hun leerkuil te kunnen gaan. Wanneer het gewone aanbod vaak te eenvoudig is, ontdekken kinderen niet hoe ze tot leren komen en hoe ze kunnen doorzetten. Daar hebben ze later last van. Daarom is ook voor hen uitdagend werk nodig. Wij zetten volop in op Levelwerk en daarnaast is er de Plusklas, voor kinderen die begeleid aan hun persoonlijke doelen werken. De opdrachten kunnen speels en eenvoudig lijken, maar daar zit een goed doordachte methodiek achter.

Mgr. Zwijsenschool
Samen leren voor het leven

En verder...

Op vrijdag 26 april is het weer zo ver: de Koningsspelen!

Dit jaar doen we dat in drie verschillende groepen. Om 08.30 uur starten we, in sportkleding, met groep 1 t/m 6 op het schoolplein en openen we samen de dag met de Koningsdans. Dansen jullie mee?



Koningsspelen

Daarna volgt het Koningsontbijt. Kinderen nemen hiervoor zelf een bord, beker en bestek mee (graag voorzien van naam). Het ontbijt wordt verzorgd door school en ook voor een pauzehap wordt gezorgd. De kinderen van groep 5 en 6 nemen wel een lunch mee naar school.

Daarna volgt het spellenparcours voor groep 1 t/m 3 en het spellenparcours voor groep 4 t/m 6. Dit vindt plaats op het onder- en bovenbouwplein. Groep 7/8 heeft dit jaar een eigen sportdag samen met andere scholen. Zij worden om 08:30 uur in sportkleding (en op de fiets) verwacht bij de ingang van Go Ahead Kampen, waar zij een heel activiteitenprogramma zullen doorlopen. Na deze sportdag staat er voor hen een Koningslunch klaar op school, dus ook zij moeten bord, beker en bestek (voorzien van naam) meenemen. Daarnaast moeten ze binnen- en buitenschoenen bij zich hebben.

We zijn blij dat we de ouderhulp rond hebben kunnen krijgen en dat er zoveel ouders zijn die ons willen helpen.

Mgr. Zwijsenschool
Samen leren voor het leven



Herstellen

Ouderbrief bij Trefwoord

Thema 3-4 (8-26 april 2024)



Herstellen

Als we om ons heen kijken treffen we veel spullen aan. Maar zoals dat gaat... in een leven vol met spullen, gaat er wel eens iets kapot. Denk maar eens aan een potlood of balpoint. Er gaat er vast wel eens eentje stuk, of je fiets is stuk, of die mooie mok. Maar niet alleen dingen kunnen kapot gaan, ook je eigen lichaam. We kennen vast wel allemaal iemand die eens een arm of een been heeft gebroken heeft.

De kinderen onderzoeken in dit thema hoe verschillende dingen op verschillende manieren beschadigd kunnen raken. En zij ervaren dat als je iets wilt herstellen dat je daar iets voor moet doen, actief zijn. Maar soms is er ook geduld nodig.



Ook relaties kunnen stukgaan

Ook relaties kunnen een deuk oplopen of stuk gaan. Soms gebeurt dat in de kring van jouw familie en gezin of tussen vrienden en vriendinnen. Als iets van waarde kapot gaat roept dat emoties en vragen op. Meestal in deze volgorde. Eerst is er de schrik, het verdriet en soms ook kan er sprake zijn van opluchting. En dan komen de vragen. Kunnen we het nog herstellen? Als dat zo is, wat is er dan voor nodig? Want of het nu gaat om onze spullen, ons lichaam of onze relaties, wij mensen verlangen ten diepste naar heelheid. Ook al is dat soms niet mogelijk.



Jeremia en God

In de bijbelverhalen heeft de profeet Jeremia een lastige opdracht. Hij moet in Jeruzalem gaan vertellen dat de relatie tussen God en de mensen kapot is. Maar niemand in Jeruzalem luistert naar Jeremia. Zijn waarschuwingen worden in de wind geslagen. En zo komt het dat Jeruzalem, voordat de inwoners het door hebben, wordt ingenomen door de vijand. De mensen worden weggevoerd naar Babel. Na heel veel jaren keren hun nakomelingen terug naar Jeruzalem. En dan kunnen zij beginnen aan het herstel van de relatie van de mensen met God.

Het gat

In de onderbouw horen kinderen over Dario. Hij zit in de wachtkamer van de tandarts. Zijn voortanden zijn eruit. Hij maakt zich zorgen of er wel weer nieuwe tanden zullen groeien. Het lijkt erop dat het goed komt. De tandarts weet meer.

Soms maken kinderen ruzie met hun vriendje. En dan is de vraag hoe je ruzie weer goed maakt. Je gaat naar mama toe. En zij heeft wel een idee hoe je de ruzie weer goed kunt maken. Ook staan we stil bij de natuur. Hoe kunnen wij met zijn allen helpen om de natuur te herstellen!

Kan een stad onherstelbaar kapot zijn?

In de bovenbouw staan we stil bij het verdriet van Hasan. Hasan is zeven jaar geleden gevlucht uit een prachtige stad in Syrië. Hij vraagt zich af of de stad hersteld kan worden.

Ook wordt de vraag gesteld hoe kapotte natuur eruit ziet. Kunnen we daar samen wat aan doen? Daarbij worden met de kinderen de verhalen over Jeremia gelezen.



Repair-café

Op de site van Trefwoord staat een mooie documentaire over het Repair-café. Dat laat zien hoe kapotte spullen soms toch wel weer gerepareerd kunnen worden.

