



Even bijpraten...

Beste ouders en verzorgers,

Wat een energie geeft het om in de ochtend weer met licht van huis te gaan! De lente zet door en daar genieten we van.

Gisterenavond was de ouderavond voor de groepen 3, 4 en 5 over de combinatiegroepen in de middenbouw, volgend schooljaar. De opkomst was hoog. We kijken terug op een goede ouderavond. We hebben de keuze kunnen toelichten en ouders hebben hierop gereageerd. Hier ontstonden mooie gesprekken. We voelen ons gesteund door jullie vertrouwen en hebben ook het vertrouwen in jullie dat jullie ons weten te vinden als jullie zorgen, suggesties of opmerkingen hebben. We houden jullie in de nieuwsbrieven op de hoogte van de stappen die we zetten.

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over armoede in gezinnen op onze school. Daar zijn veel reacties op gekomen. Sommige ouders zijn geschrokken en geven aan iets te willen doen. Hieruit kwamen mooie plannen, zoals een boodschappenkast van ouders, voor ouders. Of het overnemen van de vrijwillige bijdrage door ouders die het makkelijker kunnen missen. Ik vind het hartverwarmend dat we ook hierin **samen** staan! We houden jullie op de hoogte van wat we kunnen gaan uitvoeren.

Vriendelijke groet,

Inger

En verder...

Logopedie op school

We gaan starten met logopedie op school. Nathalie wordt onze schoollogopedist. Vanaf 4 april zal zij bij ons logopedie verzorgen op de donderdagen.

Voordeel van logopedie op school is dat het onder schooltijd plaatsvindt, daardoor hoeft een kind na een lange schooldag niet nog naar logopedie. En er zijn korte lijntjes tussen logopedist, school en ouders waardoor het effect van logopedie nog optimaler is.

Leerkrachten kunnen u als ouders benaderen om in gesprek te gaan of logopedie mogelijk helpend is voor uw kind. U kunt ook de leerkracht benaderen, mocht u zelf aan logopedie denken.

Van u als ouders wordt dan gevraagd om het aanmeldformulier in te vullen en een verwijzing bij de huisarts te regelen. Hier kunnen wij bij ondersteunen waar nodig. Vervolgens zult u dan een intakegesprek hebben met Nathalie, de schoollogopedist, voordat ze start met logopedie bij uw kind.

Voor vragen kunt u mailen naar onze ib'er Kim Heerschop, k.heerschop@aves.nl

Kalender

26 maart	Vergadering leerlingenraad
28 maart	Paasfeest—8.30 viering in de kerk
29 maart	Goede Vrijdag—alle kinderen vrij
1 april	Tweede Paasdag—alle kinderen vrij
2 april	Studiedag—alle kinderen vrij

Mgr. Zwijsenschool
Samen leren voor het leven

Geen geld voor
schoolspullen, verjaardagen,
uitjes, sport, muziek-, zwem-
of dansles?



samenvoorallekinderen.nl

Sam&
voor alle kinderen



JEUGD
FONDS
SPORT &
CULTUUR

Jarige
Job





Broodnodig

Ouderbrief bij Trefwoord

Thema 3-3 (25 maart-5 april 2024)



Broodnodig

'Brood daar zit wat in.' Dit is een reclame uitspraak uit 1986. Of mensen meer brood zijn gaan eten dat weten we niet. Deze reclame ging natuurlijk over de voedingsstoffen die in brood zitten. Die geven je kracht en energie om te spelen, te leren en te werken. Het zijn allemaal (voedings-) stoffen die ieder mens (brood) nodig heeft. Zoals je ook niet kunt leven zonder een bed om in te slapen. Want leren, spelen en werken lukt alleen als je uitgerust aan de dag begint.



Betekenis geven aan het leven



In deze twee weken gaan we op zoek naar ook andere betekenissen van brood. Want eigenlijk zit er nog meer in brood.

Het brood dat wij eten en de manier waarop wij het doen geeft betekenis aan ons leven. Zo laat je zien wat jij belangrijk vindt. In heel veel gelovige tradities heeft het gebruik van brood te maken met delen, beleven en vieren van verschillen. Wij eten niet allemaal hetzelfde brood. Maar het gaat ook over de verwondering hoe brood wordt gemaakt. Brood is van alle tijden en in oude bronnen en tradities speelt de symboliek van brood een belangrijke rol.

Daarover gaan de verhalen in de komende twee weken.



Jezus deelt zijn leven met anderen

Jezus is op een ezel aangekomen in Jeruzalem. De mensen staan juichend langs de route en zwaaien uitbundig met Palmtakken. De mensen hopen dat Jezus hun goede koning wil worden. Maar langzaam keert de situatie om voor Jezus. Jezus wordt door de leiders gezien als gevaarlijk. En zij willen hem gevangen zetten. Jezus weet het.

Jezus gaat de paasmaaltijd vieren met zijn leerlingen. Samen met hen deelt hij het brood en de wijn.

Jezus vertelt hen dat ze Hem kunnen herinneren door brood en wijn te delen. Ook als Hij er niet meer is. De leerlingen schrikken daarvan.

Hij legt hen uit dat Hij verraden zal worden en moet sterven. Christenen breken en delen na eeuwen nog steeds het brood met elkaar. Ter herinnering aan Jezus die zijn leven deelde met anderen en zich inzette voor een betere wereld. Zo voelen Christenen Zijn nabijheid, nog steeds. Samen met de kinderen vieren we hoe het paasbrood heel bijzonder kan zijn.



UITNODIGING

Gezinsviering

Palmpasen met Palmpaasoptocht



Wanneer Zondag, 24 maart 2024, om 11.00 uur

Voorganger André van Boven

Zang HYKANON

Locatie Buitenkerk

kndkampen@gmail.com

Biebnieuws 6: Lezen met je oren

de Bibliotheek 
op school



Luisteren naar een boek

Vind je lezen erg moeilijk of saai?
En wil je toch van een boek kunnen genieten?
Of wil je juist altijd en overal kunnen lezen?
Probeer dan eens een luisterboek!

Waar?

Veel kinderboeken zijn als luisterboek beschikbaar. [Hier](#) zie je welke boeken er zijn en kan je alvast een stukje luisteren.

Enthousiast? Download dan de [Online Bibliotheek app](#).



Superboek

Vind je lezen lastig omdat je bijvoorbeeld dyslexie of TOS hebt? Dan kan je gratis lid worden van [Superboek](#). Ook hier vind je veel mooie boeken om te luisteren.



Luisteren en lezen

Bij Yoleo kun je luisteren naar een boek en tegelijk meelezen op het scherm. Dit is een fijne stap tussen luisteren en lezen. Ben je lid van de bibliotheek? Dan is het gratis. Bekijk het [filmpje](#) en maak een account aan bij [Yoleo](#).



Ook hebben we in de Bibliotheek meeluisterboeken om te lenen.

Op de achterkant staat een code, die tik je in op www.meeluisterboek.nl.

Lezen en luisteren tegelijk!



MeeluisterBoek

Prentenboeken in alle talen

Wil je samen met je kind luisteren naar een prentenboek in je moedertaal?

Of je kind kennis laten maken met andere talen? Dit kan op

www.prentenboekeninalletalen.nl.

Hier vind je 11 prentenboeken in héél veel talen. Zelfs in het Kampers!



Hulp nodig?

Het inloggen op de websites is best lastig. Kom naar de bieb, dan doen we het samen!

Of kom langs bij [Dokter Leesplezier](#), ze is elke woensdagmiddag tussen 14 en 16 uur in de bieb. Ze helpt je om het leukste boek te vinden en kan al je vragen beantwoorden.



Volg de bibliotheek Kampen op [Facebook](#) of [Instagram](#) voor nieuws en tips.

Of meld je aan voor [onze nieuwsbrief](#).

Op woensdag van 14 tot 16 uur kun je al je vragen stellen aan [Dokter Leesplezier](#) en op maandag van 15.30 tot 16 uur wordt er voorgelezen. Kom naar de tweede verdieping van de Bibliotheek!

Maar eerst ving ik een monster



Er ligt een krokodil onder mijn bed



De jongen en de walvis



Kom uit die kraan!



Ik voel een voet!



Woeste Willem



Waar is mijn noedelsoep?



Idje wil niet naar de kapper



Vos gaat een stukje rijden



IJsbeer in de tropen



Help! Een verrassing!





NIJNTJE BEWEEGFEST



KOM JE OOK? Kom je ook naar het Nijntje Beweegfeest?

Sportservice Kampen organiseert in samenwerking met CGV Wilhelmina en RKDOS het derde Nijntje Beweegfeest in de gemeente Kampen.

Gezellig samen sporten en bewegen met andere peuters en kleuters. Voor ouders is er informatie over het Nijntje Beweegdiploma.

👶 Peuters en kleuters (2 t/m 6 jaar)

📍 Sporthal De Reeve, Kampen

📅 Vrijdag 5 april

€ Gratis

🕒 Kleuters: 14:30 tot 15:15 uur
Peuters: 15:30 tot 16:15 uur

✍ Inschrijven via heelkampenbeweegt.nl



Heel Kampen
beweegt

RKDOS
Kampen & Usselmuiden
1912

Sportservice
= Kampen

