



Even bijpraten...

Beste ouders en verzorgers,

Graag wijs ik jullie op onderstaande mogelijkheid om extra ondersteund te worden als jullie thuis krap bij kas zitten.



Armoede

Op onze school leeft 29% van de gezinnen onder de armoedegrens. Dat is een hoog percentage. En het betekent veel voor ouders en kinderen. Ik wijs jullie daarom op deze link: [Samen voor alle kinderen | Gemeente Kampen](#). Hier kan je kijken of je in aanmerking komt voor geld om je kind bijvoorbeeld te laten sporten. Of om gymkleden te kopen. Ook verjaardagsfeestjes en zwemles horen bij de opties.

Voor wie?

Mensen met een uitkering

Gezinnen met (tijdelijk) minder inkomsten

Zelfstandigen met (tijdelijk) minder opdrachten

Lukt het niet zelf aan te vragen, vraag dan de leerkracht of Kim of mij om mee te kijken.

Met vriendelijke groet,

Inger

Protocol bij ziekte leerkrachten

In de MR en in het team hebben wij besproken hoe we nu omgaan met ziekte. Vooral voor de vakantie was het een week onrustig en is de vraag gekomen ons beleid te evalueren. Wij zijn samen tot de conclusie gekomen dat we doorgaan zoals we dat nu doen. Dat betekent:

Bij ziekte zoekt directie inval in de pool

Als er geen inval is wordt er intern gezocht naar oplossingen

Als er niemand kan worden bevoegde ouders benaderd (mits de ziekte een dag ervoor bekend is)

Als er niemand gevonden wordt, is een groep een dag thuis. Welke groep dat is hangt samen met een eerlijke verdeling over alle groepen. We verdelen geen groepen. Dit verhoogt de werkdruk en verlaagt de onderwijskwaliteit in alle klassen.

Combinatiegroepen

Ouders van groep 3, 4 en 5 hebben deze week een brief gekregen over combinatiegroepen volgend schooljaar in de middenbouw. Dit hangt samen met de groepsgrootte in deze klassen (15 tot 18 kinderen). Zulke kleine groepen zijn te kostbaar. We houden voor deze ouders een ouderavond om de keuze toe te lichten en samen te kijken naar een goed proces tot het zover is.

Lentekriebels

Veel scholen hebben deze week de Week van de Lentekriebels. Wij doen hier niet aan mee. Sommige ouders geven aan dit prettig te vinden. Andere ouders geven aan dit te missen in ons onderwijs. Onderstaand vinden jullie meer informatie hierover.

De wet

Scholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming. Dat staat in de landelijke kerndoelen bij kerndoel 38 en kerndoel 41:

Kerndoel 38: leerlingen leren respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving. Seksuele diversiteit is daar een onderdeel van.

Kerndoel 41: leerlingen leren onder andere over de functies van hun eigen lichaam en hoe ze voor hun eigen gezondheid en welzijn kunnen zorgen.

De keuze

De week van de lentekriebels is een methode, maar zeker niet de enige manier. Wij weten van de verschillende achtergronden en culturen bij onze ouders en we zoeken naar een vorm waarbij we aan de doelen voldoen en ruimte geven aan de verschillende kijk die er in gezinnen is op bijvoorbeeld seksuele voorlichting. Onderdelen komen aan bod bij biologie of bijvoorbeeld in de week van de mediawijsheid.

Toekomst

Wanneer wij deze kerndoelen op een andere manier vormgeven, zullen we jullie als ouders hier altijd van tevoren in meenemen. Dat is voor nu niet het geval. Het is wel mijn taak om te voldoen aan de kerndoelen. Als team zoeken we naar een passende vorm bij jullie als diverse groep ouders en kinderen.

En verder...

Vrijwillers gezocht

In Kampen bezoeken scholen geregeld de Molen, de Stadsboerderij of de Kogge. Er zijn alleen veel te weinig vrijwilligers om rondleidingen te verzorgen. Hiervoor zijn beide erfgoedlocaties dringend op zoek naar mensen die bijvoorbeeld 10 keer per jaar een rondleiding willen geven aan kleutergroepen. Deze bezoeken zijn onder schooltijd, op een dag die de vrijwilliger uitkomt. Je houdt dus zelf controle over je agenda. Uiteraard word je eerst ingewerkt. Zonder vrijwilligers zijn deze locaties helaas niet meer te bezoeken door kleuterklassen.

Is dit iets voor jou? Of voor iemand die je kent? Opgeven mag via juf Birgitte, b.fiks@aves.nl.



Klusklas

Woensdag is de Klusklas gestart! Juf Bahar werkt met een groep leerlingen van onze school en de Dr. Schaepman-school. Zij werken aan praktische doelen. Tot de zomervakantie werken we met een klusklas. Of we na de zomervakantie door kunnen gaan, hangt af van de ruimte die we financieel vrij kunnen maken voor een leerkracht die dag.

Kalender

14 maart	Juf Marieke jarig
18 maart	Juf Kim H jarig
21 maart	Inloopsprekuren schoolmaatschappelijk werk 9.30–10.30

Mgr. Zwijsenschool
Samen leren voor het leven

En verder...

Vastenactie

We doen dit jaar weer mee met de landelijke vastenactie. Dit vindt altijd plaats tussen Carnaval en Pasen, de zogenaamde 40 dagen tijd. In deze tijd proberen we voor onszelf wat te minderen en iets te betekenen voor mensen die het goed kunnen gebruiken.

Dit jaar gaan we sparen voor een project in Zimbabwe. Mensen daar kunnen van het geld bijvoorbeeld een waterleiding aanleggen, een moestuin kopen of een naaimachine. Zo kunnen wij ze helpen een bestaan op te bouwen.

Meer informatie op: www.vastenactie.nl

Alle kinderen hebben voor de vakantie een enveloppe meegekregen in de tas. Ze kunnen de komende tijd allerlei dingen doen om geld in te zamelen.

Bijvoorbeeld:

- tekeningen/ armbandjes verkopen
- klusjes in en om het huis
- statiegeldflessen inzamelen
- auto schoonmaken
- langs de deuren

Het opgehaalde geld mag in de enveloppe. Willen jullie deze uiterlijk maandag 25 maart weer meegeven naar school? Niet zelf opsturen! Dan kunnen wij namelijk het bedrag berekenen wat we met de school hebben opgehaald.

Met school gaan we ook nog iets doen, informatie volgt nog.

Succes en hopelijk komt er een mooi bedrag!

Hartelijke groet de paascommissie

Mgr. Zwijsenschool
Samen leren voor het leven

SPRINGGROEP

Hoge sprongen met de mini-trampoline

 vanaf 6 jaar

 Woensdag 6, 13, 20 en 27 maart

 17:00 tot 18:00 uur

 Gymzaal Lelystraat, Kampen

 Gratis



DANSGROEPEN

Diverse groepen in de gemeente Kampen

 Vanaf 4 jaar

 Diverse dagen

 Tijdstip afhankelijk van leeftijd

 Diverse locaties

 Gratis proefles



GYMNASTIEK

Voor jongens en meiden

 Vanaf 4 jaar

 Diverse dagen

 Tijdstip afhankelijk van leeftijd

 Diverse locaties

 Gratis proefles



TEAKWON-DO

Vechtsport met de focus op zelfverdediging

 Vanaf 4 jaar

 Elke zaterdag

 10:00 tot 11:00 uur

 Gymzaal Noordweg, Kampen

 Gratis proefles



Inschrijven op activiteiten kan via: heelkampenbeweegt.nl

VOLG ONS OP  
@HeelKampenBeweegt

Belangrijk

Ouderbrief bij Trefwoord

Thema 3-2 (11-22 maart 2024)



Belangrijk

Het kan je gebeuren dat je heel enthousiast bent over dingen die gebeuren of over de dingen die je doet. Je vindt het zo belangrijk dat je het talent hebt om die dingen of gebeurtenis boven het alledaagse uit te tillen. Dat klinkt als heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Dat wat jij belangrijk vindt kleurt namelijk je leven. Dat maakt je ook een beetje uniek. Het zijn vaak die dingen die je bezighouden, waar je energie in steekt, waarvan jij vindt dat het moet lukken of iets wat je graag wil delen met anderen. Je vertelt er met enthousiasme over en je vertelt er graag over. Je persoonlijke waarden klinken daar in door.



Gedeelde waarden, wat we samen belangrijk vinden

Soms sta je alleen in wat je belangrijk vindt, maar vaak worden waarden gedeeld. Denk maar aan het begin van elk nieuw schooljaar. Na de vakantie ga je vaak met elkaar als groep in gesprek welke waarden je belangrijk vindt. En je spreekt af met elkaar dat jij je daaraan wilt houden. Waarom? Zo leef en werk of speel je samen in de groep op een fijne en plezierige manier. Die waarden hanteren zorgen dus voor een fijne omgeving. Maar soms verschillen we van inzicht. Soms vindt de één dat er ruimte moet zijn om te kunnen touwtjespringen op school. Precies op de plek waar anderen vinden dat er gevoetbald moet worden. Wat ga je dan doen? Kom je eruit door met de ander in gesprek te gaan? En naar een oplossing te zoeken? En welke waarde is dan belangrijk?

Wat mooi is bewaar je.
Roze steen,
Gladde steen,
Houd ik stevig vast in
mijn hand.
En ik leg je in mijn
kistje
In een kuiltje in het
zand.

Wat mooi is bewaar je.
Dat wil je niet kwijt.
Wat mooi is bewaar je
Voor altijd.



Wat doen deze drie niet?

Jezus op weg naar Jeruzalem

In de Bijbelverhalen wordt verteld hoe Jezus op weg gaat naar Jeruzalem om het komende Paasfeest te vieren. Onderweg vertelt Jezus wat er allemaal gaat gebeuren... dat het best wel een moeilijke reis is... dat er in Jeruzalem vijanden op Jezus staan te wachten die hem gevangen zullen nemen en willen vermoorden. Jakobus en Johannes kunnen dat niet geloven. Want had Jezus niet verteld dat hij koning zou worden?

Dus gingen Jakobus en Johannes naar Jezus toe samen met hun moeder. En zij vroeg Jezus of haar zonen dan straks naast Jezus op de troon mochten zitten. Dat hoort Petrus. Hij vindt zichzelf ook belangrijk. Boos komt hij aangerend en wil de strijd aangaan met Jakobus en Johannes. Want alle drie vinden ze dat ze belangrijk genoeg zijn om naast Jezus op de troon te zitten. Maar Jezus legt dan uit dat Hij niet zo'n koning wil zijn. Hij zal niet op een troon zitten. 'Jullie maken ruzie om niks!' Hij wil alleen de mensen dienen. Dan legt hij zijn drie leerlingen uit wat echt belangrijk is in het leven van mensen. Namelijk dat je goed voor anderen moet zorgen. Als je ziet dat iemand geen brood heeft en jij wel, dan deel je dat met hem of haar. Iets minder voor jezelf... en iets aan een ander geven. Dat is belangrijk in deze vastentijd.

Op 11 maart begint met de Ramadan ook de vasten voor de moslims... dan vasten we samen. Zo maak je met elkaar het leven voor elkaar een beetje beter. Een goed voorbeeld willen zijn voor andere mensen, dat is toch het allerbelangrijkste in het leven?



HYKANON

zingt HUUB OOSTERHUIS

vertrouwd én verrassend



o.l.v. Janet van Gaalen-Schouten en Paul de Vroome (piano)
m.m.v. Inge Margriet van Dijk (viool), Martin van Zanten (klarinet)
en Mariëlle van Zanten (fluit)

Zaterdag 16 maart 2024 | Buitenkerk Kampen | 19:30 uur
Toegang vrij, deurcollecte na afloop

Voor meer informatie: www.HYKANON.nl

